



PODIUM

Els Van Steenberghe

05/04 →
23/11

Swing Circus Ronaldo Ranst

↳ *'Back to the roots!'* besloot de twintigjarige Nanosh Ronaldo, een telg van de circusfamilie uit Muizen, toen hij zich afvroeg hoe hij zijn carrière op de rails zou zetten. Terwijl vader Danny lof oogst op de grote circus- en theaterfestivals met poëtische producties die balanceren tussen theater en circus, koos Nanosh voor circus met een vleugje variété. Vorig jaar trok hij met vijf kompanen en een tent langs de kleinste Vlaamse dorpjes. De ploeg zette de tent op, lokte volk met de warme klanken van het orgel – speciaal ontworpen door orgelbouwer Decap – en schonk het publiek een avond vol swingmuziek en frivole circusacts. Vanaf dit voorjaar houdt de *Swing*-karavaan halt op grotere pleinen en doet zelfs – we verklappen u een primeur – de Zomer van Antwerpen aan. Volg de muziek en u belandt in een stemmige circustent waar de tijd stilstaat en de verwondering de scepter voert.



Knack 10/04/2019, bladzijden 90 & 91

All rights reserved. Gebruik and reproductie enkel mits toelating van de uitgever via Knack

